

# Μοτο εκδρομή, Μάιος 2011

## *Θέμα: Τουρκία (Καππαδοκία - Τραπεζούντα)*

~ 3.900 χλμ και ~ 9 μέρες

<http://tinyurl.com/6yfug3r>



**Ημερομηνίες: 22 – 30 Μαΐου**

### Πρόγραμμα

**1<sup>η</sup> Μέρα: Αθήνα – Αλεξανδρούπολη ~ 800 χλμ (κάποιοι θάρθουν από Ηγουμενίτσα...)**

Θα κάνουμε αρκετά χιλιόμετρα για να στρώσουν οι ... μηχανές.... Διανυκτέρευση.

**2<sup>η</sup> Μέρα: Αλεξανδρούπολη – Cankiri 780 χλμ. Διανυκτέρευση.**

**3<sup>η</sup> κ 4<sup>η</sup> Μέρα: Cankiri – Macka (Τραπεζούντα) ~ 724 χλμ. 2 Διανυκτέρευσεις.**

[http://www.tripadvisor.com.gr/Hotel\\_Review-g298039-d1465227-Reviews-Nur\\_Hotel-Trabzon\\_Turkish\\_Black\\_Sea\\_Coast.html](http://www.tripadvisor.com.gr/Hotel_Review-g298039-d1465227-Reviews-Nur_Hotel-Trabzon_Turkish_Black_Sea_Coast.html)

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (Παναγία Σουμελά)

Την Τραπεζούντα δημιούργησαν Αρκάδες το 371 π.Χ. Σύμφωνα με τον Πausανία, κάτοικοι της

αρκαδικής Τραπεζούντας, όταν αρνήθηκαν την υποχρεωτική συμμετοχή τους στην ίδρυση της Μεγαλόπολης, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να καταφύγουν στον Εύξεινο Πόντο. Η Τραπεζούντα έγινε η σημαντικότερη πόλη του Εύξεινου Πόντου, όπως και πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο 19ος αιώνας υπήρξε περίοδος ακμής για την Τραπεζούντα. Είναι η περίοδος που οι Έλληνες της Τραπεζούντας επιδόθηκαν στο εμπόριο. Να σημειώσουμε ότι οι τρεις από τις τέσσερις τράπεζες ήταν ελληνικές. Εκκλησία και κτήρια διατηρούνται σήμερα σε άριστη κατάσταση, όπως το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, ο ναός της Αγίας Σοφίας που έχει αναστηλωθεί και λειτουργεί ως αρχαιολογικός χώρος και μουσείο και η έπαυλη του Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη, που σήμερα ονομάζεται «περίπτερο του Ατατούρκ».

Η Τραπεζούντα, με 400.000 κατοίκους σήμερα, είναι μια ευρωπαϊκή πόλη με διεθνές αεροδρόμιο, πολύ καλά ξενοδοχεία και μεγάλα εμπορικά κέντρα. Στην περιοχή υπάρχει τεράστια ανοικοδόμηση και εκατοντάδες πολυώροφες κατοικίες κτίζονται για να στεγαστούν πολυμελείς οικογένειες.

#### ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ

Σε απόσταση 130 χιλιομέτρων από την Τραπεζούντα βρίσκουμε την Κερασούντα, γνωστή ως πατρίδα του κερασιού αλλά και πατρίδα του φουντουκιού (λεπτοκαρυά). Στον Πόντο παράγεται το 70% της παγκόσμιας παραγωγής φουντουκιού και ο Αύγουστος είναι ο μήνας της συλλογής του. Αυτό που συναντά ο επισκέπτης στην περιοχή είναι «λιάστρες» παντού, όπως με τη δικιά μας σταφίδα και τα σύκα. Χιλιάδες λιάστρες με φουντούκια και δίπλα ο ιδιοκτήτης τους με το νάιλον για να τα σκεπάσει, αφού οι βροχές είναι σύνηθες φαινόμενο αυτή την εποχή. Υψηλές θερμοκρασίες που φθάνουν τους 40ο C, υγρασία γύρω στο 90% και συνεχείς βροχές. Ιδανικό κλίμα για την ανάπτυξη του φουντουκιού, αλλά και της βλάστησης. Νομίζεις ότι είναι άνοιξη. Κι εδώ ήκμασε το ελληνικό στοιχείο, το δείχνουν εξάλλου τα κτήρια και οι εκκλησίες. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο, η κατοικία του ιερέα δίπλα στην εκκλησία, το διοικητήριο, άλλοτε αρχοντικό Κωνσταντινίδη.

Το νησάκι Αρητιάς, σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από την παραλία της Κερασούντας, είναι το νησί όπου – σύμφωνα με τη μυθολογία – είχαν καταφύγει οι Στυμφαλίδες Όρνιθες, όταν εκδιώχθηκαν από τον Ηρακλή από τη Στυμφαλία λίμνη και επετέθησαν κατά των Αργοναυτών. Λίγα λόγια για το δρόμο που συνδέει την Τραπεζούντα με την Κερασούντα: Επειδή η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει τη χάραξη των δρόμων στην ενδοχώρα, οι Τούρκοι με προσχώσεις στη θάλασσα δημιούργησαν έναν σύγχρονο και μοντέρνο κλειστό αυτοκινητόδρομο, θυσιάζοντας προσωρινά τις παραλίες. Και λέμε προσωρινά, αφού κάθε 500 μέτρα έχουν δημιουργήσει πέτρινα T στην ακτή, με σκοπό τη δημιουργία και πάλι αμμουδιάς. Ήδη το εγχείρημα έχει αρχίσει να αποδίδει.

#### 5<sup>η</sup> κ 6<sup>η</sup> Μέρα: Μακκα – Urgup (ή Goreme) (Καππαδοκία) ~ 700 χλμ. 2 Διανυκτερεύσεις

<http://www.motoridersclub.com/el/node/578>

Η Καππαδοκία ξεκινά από το Aksaray (Αρχελαΐδα) και φτάνει μέχρι την Kayseri (Καισάρεια). Στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλές σπηλιές που στο παρελθόν κατοικούνταν. Οι πιο γνωστές είναι αυτές του Goreme, μια περιοχή που έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Στο φαράγγι της Ihlara (Περίστρεμμα), υπάρχουν εκκλησίες, ασκηταριά και οικίες λαξευμένες στους βράχους. Αλλά αξιοθέατα είναι: ο «Καθεδρικός» στο Selime, οι εκκλησίες στο φαράγγι της Ihlara και στην Belisirma, οι σπηλιές και η υπόγεια πόλη της Guzelyurt (Καρβάλη). Μετά το Selime στο φαράγγι, βρίσκονται διάσπαρτες οι εκκλησίες στους βράχους. Διαθέτει 2 εισόδους, μια από το χωριό Ihlara και μια από την Belisirma. Τα δύο αυτά σημεία συνδέονται μεταξύ τους με μονοπάτι. Αν έχετε χρόνο, η διάσχιση του φαραγγιού αποτελεί μια μοναδική και πολύ όμορφη εμπειρία. Θα έχετε τη δυνατότητα να

περπατήσετε παράλληλα σε ένα ποτάμι, μέσα στη φύση, ενώ θα επισκεφτείτε τις εκκλησίες που βρίσκονται στους βράχους (περίπου 10). Άξιες επίσκεψης είναι 5-6, για τις οποίες έχουν τοποθετήσει ειδική σήμανση. Στο χωριό Guzelyurt, φιλοξενεί σπηλιές που χρησιμοποιήθηκαν ως οικίες και λατρευτικοί χώροι. Το πιο όμορφο όμως αξιοθέατό του ήταν η Υπόγεια Πολιτεία (5ΥΤΛ/άτομο). Μια ολόκληρη συνοικία βρίσκεται μέσα στους βράχους! Υπόγειες στοές οδηγούν σαν λαβύρινθος σε δωμάτια διαφορετικών επιπέδων. Κατά το παρελθόν μέσα σε αυτές τις σπηλιές διέμεναν πολλοί άνθρωποι για προστασία και επικοινωνούσαν με την επιφάνεια μέσω κάθετων αγωγών. Όπως υποστηρίζεται, στη συγκεκριμένη υπόγεια πόλη βρίσκεται η πρώτη λεκάνη του κόσμου! Αν κάποιος είναι κλειστοφοβικός καλύτερα να «ξεχάσει» την επίσκεψη... Η θερμοκρασία ήταν χαμηλή προσφέροντάς μας στιγμές δροσιάς!



ΝΑ μην ξεχάσουμε να κάνουμε και αερόστατο.....

**7<sup>η</sup> Μέρα: Urgup – Konya (Ικόνιο) ~ 250 χλμ. Διανυκτέρευση**

**8<sup>η</sup> Μέρα: Konya – Pamukkale ~ 455 χλμ. Διανυκτέρευση**

**9<sup>η</sup> Μέρα: Pamukkale – Bodrum (Αλικαρνασός) ~ 256 χλμ.**

Επιβίβαση στο πλοιαράκι για Κώ. Στη συνέχεια επιβίβαση στο πλοίο για Πειραιά.

Δρομολόγια πλοίων: Κως → Πειραιάς: 20.35 (08.05) ([www.greekferries.gr](http://www.greekferries.gr))

Δρομολόγια φέρι: Μπορντρούμ → Κώς → 16.00, 17.00 (<http://www.feribot.net/feribot/?lang=en>)

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

[http://www.flashmes.gr/index.php?option=com\\_content&view=article&id=270:2010-09-20-18-56-29&catid=71:-253&Itemid=101](http://www.flashmes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=270:2010-09-20-18-56-29&catid=71:-253&Itemid=101)

<http://www.travelstories.gr/%F4%E1%EE%E9%E4%E9%F9%F4%E9%EA%DD%F2-%E9%F3%F4%EF%F1%DF%E5%F2-%E1%F3%DF%E1/2120-%F3%F5%F1%DF%E1-%F3%E5%F0%F4%DD%EC%E2%F1%E7%F2-2008-a.html>

<http://www.travelstories.gr/%F4%E1%EE%E9%E4%E9%F9%F4%E9%EA%DD%F2-%E9%F3%F4%EF%F1%DF%E5%F2-%E1%F3%DF%E1/6125-%F3%F5%F1%DF%E1-%E9%EF%F1%E4%ED%DF%E1-%EC%FD%E8%EF%E9-%EA%E1%E9-%F0%F1%E1%E3%EC%E1%F4%E9%EA%FC%F4%E7%F4%E5%F2.html>

<http://www.travelstories.gr/%F4%E1%EE%E9%E4%E9%F9%F4%E9%EA%DD%F2-%E9%F3%F4%EF%F1%DF%E5%F2-%E1%F3%DF%E1/231-%EC%DD%F3%E7-%E1%ED%E1%F4%EF%EB%DE.html>